

## *Jubileum dagtocht*

Het Knooppunt organiseerde al eerder busreisjes voor bezoekers van het inloophuis, waarover nog lang werd nagepraat. Dus lag het voor de hand om ook in het jubileumjaar er op uit te trekken. Voor het eerst deden we dit samen met de twee andere inloophuizen in Utrecht. Daarvoor uitgenodigde bezoekers van Het Knooppunt, de Wijkplaats en het Stiltecentrum genoten op 8 oktober van een heerlijk en verzorgd dagje uit.

Met een luxe rolstoelbus werden de dagjesmensen opgepikt bij Het Knooppunt en de Wijkplaats, waarna de tocht voerde naar Harderwijk.

Aan boord van de Stad Harderwijk, die ons intussen naar Elburg bracht, wachtte ons een heerlijke lunch. Na de lunch bewonderden we boven op het dek het weidse uitzicht over het glinsterende Veluwemeer en indrukwekkende wolkenpartijen.

In het pittoreske Elbrug ging ieder zijns weeg; sommigen bezochten de plaatselijke horeca en winkels, anderen maakten een wandeling langs de vele monumenten (en kregen gelukkig maar een paar druppels regen op de kop).

De bus bracht ons daarna via de Veluwse bossen naar de Harskamp toe, waar we ter afsluiting van de dag genoten van een overdadig drie gangen diner.

De enige klacht die ik na afloop kon horen, was dat men te zwaar getafeld had. Voor het overige alleen maar tevreden geluiden. En de vraag om het snel nog eens over te doen...

Nu zullen we dat niet elke maand gaan doen, maar volgend jaar misschien weer? Het is zeker het overwegen waard; uit ervaring weet ik dat zo'n dagje uit veel kan betekenen. Ik hoor gasten er jaren later nog over praten. Want zelf zijn zij vaak niet in staat er op uit te gaan.\* En gezellig is het zeker !

*Arjen de Groot*

*\* Bijvoorbeeld om financiële redenen. Dankzij bijdragen van het SKAN-fonds, de Commissie Collectieve Hulpverlening (DMO), het Fraterhuis Sint Jozef en de huizen zelf, hoefden de deelnemers voor deze dag maar een bescheiden eigen bijdrage te betalen.*

